

STAM en UGent op zoek naar studentenleven van weleer

In 2017 bestaat UGent tweehonderd jaar. Voor de bijhorende tentoonstelling (oktober 2017) gaan het STAM en de UGent op zoek naar tweehonderd voorwerpen die iets vertellen over het Gentse studentenleven van weleer.

GENT | Wim Defoort geeft alvast het goede voorbeeld. Hij zat in 1986 in zijn eerste jaar Germaanse toen hij besloot om samen met zijn medestudenten de boel op stelten te zetten om te protesteren tegen het verhoogde inschrijvingsgeld. Al ruim dertig jaar bewaart hij een uit het rectoraat ontvreemde, glazen asbak als blinkende trofee uit die tijd.

'We waren een zootje ongeregeld dat zich benadeeld voelde door de beslissing om van tienduizend frank inschrijvingsgeld naar dertien duizend te gaan. We verzamelden in auditorium E op de Blandijnberg en maakten wilde plannen. Nu eens gingen we belletje trek doen bij Wilfried Martens, dan weer begonnen we een eigen krantje dat *Dolle konijnen* heette, en nog een andere keer gooiden we eieren naar politieke affiches van Daniel Coens, die toen minister van Onderwijs was. Er kwam alsmaar meer volk naar onze bijeenkomsten. Met medewerking van een



Wim Defoort toont zijn kristallen asbak. © fw

UGent-personeelslid dat aan onze kant stond, zijn we ook binnenge-raakt in de zaal van de Raad van Bestuur in het rectoraat. We keken onze ogen uit: een vergaderruimte met een hoogpolig tapijt, vol sterke drank en rookdampen. We konden het niet laten om van alles eens te proeven (*lacht*). Toen we moesten

vertrekken, hebben we in onze haast en uit vrees dat het tapijt in vlammen op zou gaan, een asbak vol smeulende peuken meegenomen. Die asbak werd het symbool voor onze rebellie. Een object dat we de rest van onze studententijd vereerden als een heiligenicoon. Ik wist meteen dat het niet op de ten-

toonstelling mocht ontbreken.' Uiteindelijk haalden de protestacties van Defoort niets uit. Het inschrijvingsgeld werd toch verhoogd. Maar een verloren strijd was het niet. 'Ik zie dat ene semester nog steeds als een goede leerschool in sociale agitatie', zegt hij. 'Ik ben niet iemand die nostalgisch terugkijkt: mijn studententijd was niet de beste van mijn leven, maar aan 1986 denk ik toch nog steeds met de glimlach terug.'

'De kristallen asbak hebben we heel onze studententijd vereerd als een heiligenicoon'

WIM DEFOORT
STAM

Iedereen die ooit als medewerker, als student, als kotbazin, als wijk-agent of als frituuruitbater met UGent en haar studentenpopulatie in aanraking is gekomen, wordt warm opgeroepen om daar, net als Wim Defoort, de relikwieën van binnen te brengen. Nu zondag organiseert STAM een eerste verzameldag. De museumvoorwerpen kunnen elke mogelijke vorm hebben. (dmd)